

## Bålsjöverket

Det nya anrikningsverket i Bålsjö togs i bruk år 1960. Norbergs Gruv AB äger lokalerna, som hyrs ut. Den gamla sligdammen används som flygfält av flygklubben Falken.



Bålsjöverket.

Gruvbyggnader i Bergslagen  
Sundström, k.jell. Rapport RAÄ 1993:2 sid 86



Lastplatserna för malm kunde ligga tätt på Norbergshåbanorna. Storgruvan och Eskilsbacken på Klackbergs järnväg.

750 mm spårvidd från Åsgruvan (där den hade två grenar) till anrikningsverket i Östamossen. Efter 300 m gick den genom en port under en allmän väg. Fyra vagnar i taget släppte med släpande lina och spelades efter lossning åter till gruvområdet där spelet var placerat. Här liksom på andra rutschbanor hände det inte sällan att vagnar kom på drift, som den gångna motslutet av banans drifttid då gruvfogde Tage Lundberg blev illa skadad av en lina som hade släppt.

Rutschbanan var i drift till omkring 1960. Därefter

transporterades all malm från Åsgruvan under jord till Bälsgö nya anrikningsverk. 1917 omnämns även en rutschbana vid Östamossan.

**Örlinggruvan–Gustav Adolfsgruvan–Bälsgjöverket**

Vid Kärrgruvans övre station inträffade sent på måndagskvällen en olycka, som lätt kosta två arbetare livet. Olyckan inträffade på den 7 à 8 meter höga transportbanan från Gustav Adolfsgruvan till utlastningsplatsen vid järnvägen, där ett



Sidospår till Östamossa och  
rutschbana från Åsgruvan.



KNJ 2 Bjurfors på linjen utanför  
Södra verken. Foto i juli 1957 Gö-  
ran Hamner.



Gammalt och nytt. Den rivnings-  
färdiga vakstugan vid lasiplatsen  
Torget och det moderniserade Bål-  
sjöverket. Foto Nordstjernan AB,  
centralarkivet.



Man förstår att det blev ett "frukt-  
tansvärt bråk" när lok och lastade  
malmvagnar dråsade ner från bock-  
banan vid Kärrgruvan övre. Erik  
Sundström fotograferade bana och  
KNJ-vagnar 1953.

bensindrivet transportlok med tolv lastade malmvagnar stör-  
lade ner på marken och förvandlades till en skrothög. Lok-  
föaren Axel Andersson från Flikken hann emellertid kasta sig  
av i sista ögonblicket och undgick därigenom en säker död,  
medan en annan arbetare, Arvid Ferngren, Kärrgruvan, som  
hade sin plats bakpå tågsättet, några sekunder tidigare lyckats  
hoppa av i en kurva.

Det hade snöat ymnigt på natten, fortsätter tidnings-  
referatet från den 5 mars 1940, och trots att banan var  
nyplagd lade sig så mycket snö på lokets bromsblock att  
de inte fungerade. Föraren gjorde förtvivlade försök att  
stoppa tåget, men det lyckade alltså inte utan lok, vagnar  
och femtio ton malm föll ner på lastkajen med ett "fruk-  
tansvärt bråk".

1898 byggdes en 850 m lång rutschbana med 750 mm-  
spår från Orlinggruvan och Månsgruvan till Kärrgruvan  
övre. På den utlastades sedan även malmen från det nya  
Gustaf Adolfschaktet. Över lastkajen vid Kärrgruvan  
övre var den utformad som en 150 m lång bockbana.

Malmen tömdes på ett transportband som gick under  
lastkajen, och som med hjälp av vinkelband fördelade mal-  
men till järnvägsvagnarna.

När Gustaf Adolfschaktet hade byggts övertogs driften  
på rutschbanan av tryckluftslok, som kunde dra cirka  
tjugoton malm och som fick laddas inför varje resa. 1919  
byggdes banan om och höjdes i ett avsnitt närmare fyra  
meter, troligen för att få bättre lutning mot Kärrgruvan.  
1937 blev tryckluftsloken ersatta av en Bjurströmloko-  
motor med Ford bensinmotor, och 1939 kom en likadan.  
Det lok som störtade i backen 1940 måste trots skadorna  
ha kunnat repareras eftersom båda loken tycks ha varit i  
drift till 1955 då de avställdes, för att skrotas fem år  
senare.

Efter ett stort ras 1944 fick den förut raka banan läggas  
om i en båge.

Sedan 39 små gruvbolag år 1908 förenats till Norbergs  
Gruf AB blev det möjligt att satsa på större anläggningar.  
Viktigast blev det stora anrikningsverk vid Bäljsjön som

färdigställdes i början av första världskriget. Det fick sitt råmaterial dels med smalspåriga tippvagnar på banan från Örlinggruvan och Gustaf Adolfs schakt, dels med KNJ normalspårvagnar den korta vägen från Kärrgruvan övre. Vid verket fanns en vagnsvändare för störtflossning av malmvagnar, en brygga som var lagrad i vagnens längdriktning på ena sidan, medan det på andra sidan fanns en axel med kugghjul som drevs av en kuggväxel-motor. Vagnen säkrades under tippingen på lyftsidan med ett par enkelt spänbara hållarmar.

Bispåret anslöt till KNJ vid lastplatsen Torget. Utfrakten av slig skedde på en särskild högbana till vilken vagnarna från verket spelades upp och som sträckte sig fram till Torget. Smalspårsystemet nedlades och revs omkring 1958. Det ersattes huvudsakligen med ett system av underjordiska transportband, ty i början av 1950-

talet beslöts Norbergs Gruv AB om ett stort rationalisering och moderniseringssprogram med bland annat ett central-schakt och ett nytt anrikningsverk vid Bålsjön. Inman programmet var fullt genomfört kom dock nedläggning beslutet 1967.

I dag är järnvägsspåren vid Bålsjön där Banverkets makadamtåg lastas en naturlig fortsättning på det forna KNJ-spåret.

#### Norbergs station

Vid Norbergs station utlades 1918 325 m spår till det rätt kortlivade företaget AB Bergslagsplattor, som också hade ett system av décauville-spår. 1938 byggdes ett stickspår till Nya Järnhandelns magasin, och 1943 skapades spårslutning till Marinförvaltningens förrådsbyggnad.



Översiktskartan visar bland annat den bana från Gustaf Adolfsgruvan (vid ögeln) som förde dels till Bålsjöverket, dels till utlastningen vid Kärrgruvan övre. Notera även spårsystemet vid Nordanstig.



Bälsgjö anrikningsverk fullt utbyggt. I bakgrunden ligger Bälsgjön till vilken en pumpanläggning anlades. Anrikningsmetoden krävde nämligen stora mängder vatten för transport av den pulverisera malmens. Av samma skäl var det rationellt att lägga verket i en sluttning. På bilden visas i förgrunden krosshuset med både den normalspåriga banan som kom från trafikplatsen Torget och den smalspåriga bana som förde malm från Gustaf Adolfsgruvan till Bälsgjöverket. På smalspårbanan syns ett tryckluftslök, med föraren sitande på tvären på lokets ena gavel. Också den undre banan tillhör smalspårsnätet. Till höger skymtar den transportsbana som förde färdigvaran, sligen, upp till bangården för vidare transport på vanlig järnvägs vagn ut till järnbruken. Efterfrågan på slig ökade efter hand i förhållande till den på vanlig styckemalm, och anrikningsverket byggdes ut. 1940 installerades en tredje kulkvarn.

Foto i författarens samling.



Nya Bålsjöverket österifrån.

Nygruvans lave över Bergenschölds schakt var färdig år 1938 och var byggd av trä. Anläggningarna ovan jord revs år 1968. Vid rivning av laven anlitades lyftkran som skulle plocka ned laven med början uppifrån, men under nedtagning av vissa maskiner välte kranen. Rivningen avbröts och kvarstående lave brändes senare ned.

Åsgruvans gamla lav- och skrädhusbyggnader eldhärjades år 1944. De ersattes med en ny lavbyggnad av armerad betong. Den står kvar än idag. Gruvstugan, smedjan/reparationsverkstad och kontor revs år 1968.

Östanmossa anrikningsverk byggdes upp på nytt efter branden år 1957. Lokalen såldes senare till ett verkstadsföretag.

Centralschaktanläggningen togs i bruk år 1966. Den ägs av Norbergs Gruv AB. Norbergs kommun hyr stor del av anläggningen, och använder den som lokaler för Bobergsskolan.

#### Klackberg- och Kolningsbergsfälten år 1987

År 1984 såldes Storgruve AB till AB Karl Hedin, Fagersta. Från försäljningen undantogs Storgruve AB:s utmål, vilka överläts till Norbergs Gruv AB, som på hösten 1986 överlämnade Klackbergs, Storgruvans och Solskensbergsgruvans utmål till Norbergs kommun. Alla övriga Storgruve AB tillhöriga utmål sönades fr.o.m. år 1986.

Uti Norbergs gruvor 1992.

*Bålsjöverket***Bålsjöfältet**

Som en del i Norbergs Gruv AB rationaliseringprogram byggdes ett nytt anrikningsverk vid det gamla Bålsjöverket år 1960. 1964 brändes det gamla anrikningsverket ned. Tre år senare lades driften ned vid det nya anrikningsverket. Byggnaden i betong och stal står idag kvar och ägs av Norbergs Gruv AB. Den gamla sligdammen används som flygfält av en privat flygklubb.

I området som motsvarar Bålsjöfältet finns ett antal gruvarbetarbostäder utspridda. En banvaktarbostad finns bevarad intill banyallen där en gång järnvägen till Krylbo gick.

**Klackberg***Gruvmiljö, kalkugn*

Klackbergs gruvfält tillhörde under långa tider de mest produktiva i Norberg. Brytningen av malm i området går sannolikt att härleda ända tillbaka till 1300-talet. Den för järnframställningen viktiga kalkstenen bröts även här. Om detta vittnar en kalkugn av slaggsten bevarad intill Klackbergsgården. Området med sina ålderdomliga gruvhål och sina unika slaggstenslavar (se nedan) utgör en mycket välbevarad gruvmiljö och är klassat som riksintresse. Vidare är området mycket naturskönt med sällsynta växter, vilka gynnas av den forna gruvbrytningen och den kalkhaltiga marken. Förslag om att området skall skyddas som natursskyddsområde är under beredning.

*Uppfödringsverk  
Storgruvans lave*

I samband med den för gruvbrytningen expansiva perioden i slutet av 1800-talet påbörjades 1877 nedsprängningen av ett nytt schakt, det sk. Centralschaktet, för malm- och vattenuppfodringen från Storgruvan och Granrotsgruvan. 1881 uppfördes en lave av slaggsten över schaktet. Laven med sin runda plan kvarstår medan dess sammanbyggda maskinhus revs på 1970-talet. Öster om laven låg ett mekaniskt skrädd- och sovringsverk från 1916 av trä, vilket sannolikt revs i samband med att malmen började anrikas vid Gröndal. Från tiden då området anslöts till elkraftnätet, dvs omkring 1900 finns en transformatorbyggd i putsad tegel bevarad. Storgruvan med dess närmaste omgivning användes som scen för "Spelet om Norbergsstrejken" på 1970-talet.

*Uppfödringsverk och  
ångpannecentral -  
Gröndalslaven*

För malm- och vattenuppfodringen från Gröndalsgruvan nedsprängdes omkring 1880 Floras schakt. Över schaktet uppfördes den andra slaggstenslaven i området 1886. Den runda laven med sammanbyggt maskinhus erhöll då elkraften anslöts till området 1897 nya spel. Norr om Gröndahlslaven uppfördes 1886 en ångpannecentral som skulle förse de båda uppfödringsverken vid Stor- och Gröndalsgruvorna med ånga. Ledningen upp till Storgruvan var hela 360 m lång. 1907 byggdes laven till med ett kompressorhus. Laven med maskinhus kvarstår intakt med sin maskinella utrustning och är skyddad som byggnadsminne. Panncentralen av slaggsten, sedermera ombyggd till gruvstuga, inrymmer idag klubbstuga åt Norbergs skidklubb. Vid Gröndalsgruvan bibehöll man handskrädningsenheten fram till 1929 då ett sovringsverk uppfördes. Av detta kvarstår endast ett gjutet fundament.

För att få tätt i pumpstocken hade dom en ring av näver, men den höll inte länge utan det blev en läderring. Stånggångens pumpeffekt, om den gick fram och åter sex gånger, var att den pumpade upp hundratrettio liter vatten i minuten om den gick sex gånger i minuten.

Gruvdriften mekaniseras ännu mer och modernare principer togs tillvara. I Kallmorbergsgruvan byggdes ett anrikningsverk och 1911-12 utökades detta. Vid *Gustaf Adolfs schakt* byggdes själva laven av armerad betong. Det var den första laven i landet som byggdes på så sätt. Det var byggnadsfirman Krüger & Toll som stod för arbetet år 1916.

1913 byggdes Bålsjöbergets anrikningsverk. Där infördes också nya metoder. Det blev ett krossverk samt ett transportband: Ett stort band av gummi där det låg knytnävsstora stenar. Då anställdes kvinnor som skulle plocka bort dom stenar med minsta malminnehållet. Resten gick till en kulkvarn. Det var den omagnetiska malmen, den magnetiska togs tillvara på det viset, att det var en elektriskt laddad cylinder som fångade upp malmen. Med en konstruktion skrapades malmstoffen av cylindern och ner i en vagn. Likadant var det med skabord. Gråberget sköljdes bort med vatten och malmen blev kvar och tippades sedan i malmvagnar.

Polhemshjulet var igång fram till 1920 och försåg Tremänninggruvan med den kraft den behövde. Så var det innan elektriciteten kom.

Beträffande Kallmoragruvan så var det där upptakten blev till den stora Norbergsstrejken 1891-92. Det kom en ny ingenjör dit ifrån andra gruvfält. Han fick reda på att gruvarbetarna i Kallmora hade några ören mer per meter än i andra gruvfält. Då tog han bort dom örena så att prissättningen blev lika stor vid alla gruvor, men han visste inte att berget var mycket hårdare i Kallmoragruvan än i andra gruvor. Då blev det en allmän strejk som varade 1891-1892.

Min svärfars far berättade lite grand om strejken. Han var född 1837. Han berättade utförligt om striden. Svärfar var född år 1867. Han hade också berättat om den här enorma konflikten, hundant det var.

Följden blev att jag började titta lite närmare på det där. Svärfar hade nyss bildat familj då. Han skulle försöka få nåt extra öre i inkomst, så han tog hem tidningen Socialdemokraten. 10-15 exemplar kunde han sälja i veckan. För det hade han tre öre per exemplar i ren inkomst.

Det var föreskrivet att om en arbetare ville ha kvar sin inkomst hos förvaltningen så måste han ha en inneboende. Likadant var det hos mina svärföräldrar. Dom hade en liten stuga, men ändå måste dom ha en inneboende. Det var en Johansson, hemmahörande i Harbo.

Vintern 1891-92 började han snickra i stora köket. Det fanns ett

Motstående sida:  
Östanmossgruvan

Gruvan fick namnet  
efter kronprinsens  
besök (1916).



Johan Eklund, gruvarbetare i Klackbergsgruvan.

BYGGNADSINVENTERING U-län  
Västmanlands läns museum

Socken: Norberg Kommun: Norberg  
Fastighet: Källmora 1:112  
Arkitekt:  
Gårdsnamn:  
Anl. art + ev. ändr.: Bålsviket, krossanläggning.  
Uppgiftslämnare:  
Ritningar:  
Arkivhandlingar:  
Litt.:

Inv. datum: 8/12.83.

Filmnummer:

Neg. nr: B 11977:60 39

Ek. kart bl.:

Koordinat:

Inventerare:

K. Nordin.

Hus nr	Husets funktion (planskiss på baksidan)	Bygg-mtrl	Fasad mtrl	Färg	Tak-täckn.	Uppg. ålder	Trol. ålder	Dateringegrund	Grund	Bil.
I	Industri anlägg.		Plåt Plast Detong	Grön Grå	Plåt					BTG
II										
III										
IV										



I Sydväst <sup>3</sup> I Sydväst <sup>4</sup> I Väst <sup>5</sup> I Väst <sup>6</sup> I Väst <sup>7</sup>



I Väst 8

I Väst 9

IX

X

Ägare: Norbergs gruvförfärltning & ger marten

Anm.:

Bålsviket vägen



N  
S

BYGGNAADSINVENTERING U-län  
Västmanlands läns museum

Socken: Norberg Kommun: Norberg  
Fastighet: Kallmora 1:112  
Arkitekt:  
Gårdsnamn: Anl. art + ev. ändr.: Fritidshus, fd. mojs.  
Uppglätslämnare:  
Ritningar:  
Arkivhandlingar:  
Litt.:

Inv. datum: 26/9.83.

Filmnummer:

Neg. nr: B-11.977:34 9-13

Ek. kart bl.:

Koordinat:

Inventerare: K. Nordin.

Hus nr	Husets funktion (planskiss på baksidan)	Bygg- mtrl	Fasad mtrl	Färg	Tak- täckn.	Uppg. ålder	Trol. ålder	Dateringsgrund	Grund	Bil.
I	Bostadshus fd. mojs		SLL	Brun	Pepp				Vit- mälad slagg	
II	Uthus		LFS	FR	Plätt				Slagg- sten	
III	Haskinkhus		Slagg- sten		2T				Slagg- sten	
IV										
V										



II Sydväst 9 I Nordost 12 I Sydväst 11 III syd 12 III Sydväst 13

VIII										
IX										
X										

Agare K-O. Holm äger husen nr. I o II, Norbergs gruvförening marken.

Anm.

**BÅLSJÖ ANRIKNINGSVERK**

Raää-nr : 2309-I-2006-01-0000  
Upprättat av : Bengt Norling

Datum: 94-12-08

Landskap/Län : Västmanland, Västmanland  
Kommun/Socken : Norberg, NORBERG  
Stift/Kontrakt: VÄSTERÅS, VÄSTANFORS  
Pastorat/Förs.: NORBERG, NORBERG  
Ort : BÅLSJÖ  
Ägare/förvalt : NORBERGS GRUV AB

Fast.h.beteckn:  
Ek.karta : Koordinater: X = Y =

**Registrerade uppgifter per 1995-01-04**

**SKYDDSFORM, BYGGNADSKATEGORI**

Funktion CB 13.100

**BYGGNADSHISTORISKA UPPGIFTER**

Anläggningen uppförd år Årtal: 1960

**LITTERATUR OCH ANDRA KÄLLOR**

Litteratur (163) 1993