

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Bonnier, Ann Catherine, *Kyrkorna berättar, Upplands kyrkor 1250-1350*, Uppsala 1987.

Rosell, Ingrid, *Tillinge kyrka, Sveriges kyrkor, Uppland*, Stockholm 1968.

Stolt, Bengt, *Tillinge kyrka, Upplands kyrkor 18*, Uppsala 1979.

Upplandsmuseet, handlingar rörande Tillinge kyrka.

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
Ca 1200	Tillinge kyrka uppförs som romansk kyrka med västtorn och smalare kor.	Bonnier, s 286, Rosell s 227 f.
Ca 1300	Kyrkan ombyggdes till salkyrka. Det gamla romanska koret ersattes av ett längre, rakt avslutat kor med trefönstergrupp i gavelmuren. Sakristian norr om koret byggdes samtidigt. Byggnadsmaterialet är gråsten.	Rosell s 228 f.
1450-75	Kyrkorummet välvs. Ett vapenhus byggs på sydsidan.	Rosell s 267.
Senmedel tid	Kyrkan byggs ut mot söder med ett nytt sidoskepp. Gråstenstornet byggs till på höjden med tegelmurar.	Rosell s 231 f.
1744	Klockstapeln revs och klockorna flyttades upp i tornet. Klockstapeln byggdes år 1699	Rosell s215.
1765-66	De nuvarande tre kryssvalven över kyrkorummet slogs. De ersatte de medeltida valven som revs. Ett nytt vapenhus i tegel byggdes söder om tornet.	Rosell s 232
1904-05	Program för restaurering av kyrkan upprättas av arkitekt Gustaf Pettersson.	Rosell s 234.
1911-12	En omfattande restaurering genomförs: östgaveln murades om och förstärktes med en gråstensmur ca 5 m under marknivå. taket lades om med svart eternit, tornets lanternin byggdes om, i kyrkorummet lades nytt golv av trä, i vapenhus- och tornrum lades golv av tegel. Altare och predikstol restaurerades, en helt ny bänkinredning skapades, läktaren gjordes mindre och interiören målades om.	Rosell s 234.
1944	Elektrisk belysning och värme installerades.	Rosell s 234.
1950	Kyrkogårdsutvidning mot öster. Ett nytt bårhus uppfördes norr om den nya kyrkogården, arkitekt Viking Göransson.	Rosell s 214
1972	Vapenhuset byggs om och förses med väntrum, kapprum och toalett.	Upplandsmuseet
1979	Installation av halogenbelysning	Upplandsmuseet
1986	Yttre och inre renovering genomfördes efter handlingar av Karin Nordåker, Bjerking. Renoveringen omfattade följande: Putsrenovering och kalkavfärgning in- och utvändigt, lagning av sprickor i valv, nya dragstag, renovering av utvändigt plåttäckning, järnplåten på tornet byttes mot kopparplåt, ommålning av invändiga snickerier, fönsterrenovering, konservatorsarbeten (Alf Hedman,	Upplandsmuseet.

	Örebro) på predikstol och altaruppsats mm. Även en renovering av elinstallationerna utfördes (Elkonsult Kjell Blom, Västerås)	
1998	Nedläggning av kopparlina för åskskydd på kyrkogården. Läggs som ringledning runt kyrkan	Upplandsmuseet
1999	Byte av eternittäckning på tak till kopparplåt. Lagning av takstolar och fasadrenovering. Konsult var Ulf Jonasson, Bjerking.	Upplandsmuseet
2003	Installation av ny styr- och reglerutrustning.	Upplandsmuseet